

Gehoorzaam

Vertrouwen

Eerlijk

Respect

Verant-  
woordelijk

God  
liefhebben  
boven alles  
en  
je naaste  
als jezelf

## Kernwaarde Gehoorzaamheid

Als je het woord gehoorzaamheid hoort, waar denk je dan als eerste aan?

## Samen lezen uit de Bijbel over gehoorzaamheid

Gehoorzaam zijn aan:

1. God (*Lucas 10:27 en Handelingen 5:29*)
2. Gods geboden (*Deuteronomium 28:1*)
3. Ouders (*Efeze 6:1-4*)
4. Overheid (*Romeinen 13:1*)

Het is duidelijk dat Jezus gehoorzaamheid van ons vraagt, maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe voeren we dat uit? Hoe passen we dat toe?

- ✿ Door te doen wat er in de Bijbel staat
- ✿ Door de Gods geboden te bewaren
- ✿ Door de leiding van de Heilige Geest te volgen

## Zingen: U die mij geschapen hebt

<https://bit.ly/3wkbTEv>

*U die mij geschapen hebt.*

*U wil ik aanbidden als mijn God.*

*In voor- of tegenspoed,*

*uw liefde doet mij zingen.*

*U die mij geschapen hebt,*

*U wil 'k danken hoe ik mij ook voel.*

*En U gehoorzaam zijn.*

*Heer, U bent mijn doel.*

## Om over door te praten

- ✿ Wat betekent gehoorzaam zijn?
- ✿ Waarom zijn er eigenlijk regels?
- ✿ Wie moet je meer liefhebben dan je vader en moeder?
- ✿ Wat bedoelt Jezus daarmee?
- ✿ Kun je een voorbeeld bedenken waarbij je niet gehoorzaam bent omdat je naar God wilt luisteren?

Er staat ook in de Bijbel iets over gehoorzamen aan je ouders  
(Lees Efeze 6:1-4)

- ✿ Wat vind je daarvan?
- ✿ Schrijf eens 3 dingen op waarom je blij bent met je ouders.
- ✿ Zijn er dingen die je moeilijk vindt van je ouders?
- ✿ Welke regel vind je lastig om aan te houden/naar te luisteren op school en welke regel het lastigst thuis?
- ✿ Dank God voor je ouders, meester of juf, en bid ook voor de dingen die moeilijk zijn thuis, of op school.

## Opdracht

Maak een mooie brief (of tekening als je nog niet kunt schrijven) voor je vader en moeder. Verstop die op een plekje waar ze die zeker tegen zullen komen!

## Om te onthouden

*Hebreeën 5:9*

En geheiligd zijnde, is Hij allen die Hem gehoorzaam zijn, een Oorzaak der eeuwige zaligheid geworden.

*Handelingen 5: 29-32*

Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den mensen.

De God onzer vaders heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout.

Dezen heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden.

En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden, en ook **de Heilige Geest, Welke God gegeven heeft degenen die Hem gehoorzaam zijn.**



Een initiatief van ouders, voor ouders  
Erna Cranendonk, Liesbeth van Dijke, Tineke den Engelsman,  
Anet Lindeman en Mathalie de Wildt